



# Vroeg op pad op Curaçao

Bij Curaçao denk je eerder aan snorkelen, cocktails drinken en zonnebaden dan aan wandelen. Maar het kan allemaal, geweldige natuur in overvloed. Je moet wel vroeg beginnen, om de ergste hitte voor te blijven. We hebben een drieluik gemaakt, met de hoogste berg, de woeste kust en een zoutmeer.

TEKST & FOTO'S FLORIEN VAN REES





## 1 Sint-Christoffelberg

“Gaan jullie de berg op? Doe het vroeg, het wordt er bloedheet”, horen we keer op keer. Dus staan we om kwart over zes kaartjes te kopen voor toegang tot de bijna 2000 hectare wildernis van het Christoffelpark. Het natuurreservaat beslaat een groot deel van de noordwestkant van Curaçao. Het is pure ruigte met in het midden één puntige puist, de Sint-Christoffelberg, een vulkanische kam waarvan de 372 meter hoge piek het hoogste punt van het eiland is. Voor je mag gaan klimmen, moet je wel eerst de veiligheidsvoorschriften doorneemen, en ervoor tekenen dat je ze hebt gelezen, in goede conditie bent en de juiste uitrusting bij je hebt: minimaal twee liter water per persoon, snacks, goede schoenen, zonbescherming, een telefoon. Een gruizig pad van rode aarde met keien slingert tussen mij onbekende planten en struiken. Grijs stammetjes met grillige vertakkingen, uitlopend in dun gebladerte. En cactussen, overal metershoge zuilcactussen. Wanneer de zon opkomt, is het bewolkt. De lucht kleurt diffuus oranje, de wolken krijgen een felgeel randje. We zijn blij met de wolken, ze temperen de temperatuur. We zijn met 27 graden Celsius gestart, het zou mooi zijn als het niet veel warmer wordt. We

stijgen snel en dat is flink zweten, na twintig minuten is het eerste waterflesje al leeg. Achter ons nadert een groepje topfite twintigers. Even houden ze ons tempo aan, maar dan willen ze er toch langs.

Hoe smaller de berg wordt, des te steiler het pad. Richting de top, na ongeveer veertig minuten, is er geen sprake meer van lopen maar wordt het klauteren, over grote rotsblokken. Begrijpelijk dat de berg verboden gebied is wanneer het heeft geregend, de rotsen worden dan gevaarlijk glad. De vroegste vogels komen al naar beneden, de top kan dus nooit ver weg meer zijn. Na het laatste bochtje strekt zich een enorm 360-gradenpanorama uit en worden we verkoeld door de wind. “Wat goed dat jullie het hebben gered. En best snel ook”, zegt een van de twintigers die ons eerder hebben ingehaald. We schieten in de lach. “Alsof je dit als zestiger niet zou kunnen?” “Ja, nee, tuurlijk, sorry, maar jullie zijn wel echt fit, hoor.” “Dank je.”

Op de top worden boterhammetjes gegeten en selfies gemaakt, iedereen vindt wel een eigen rotsblok om op te zitten. Er heerst een licht euforisch saamhorigheidsgevoel; je hebt allemaal dezelfde inspanning geleverd en geniet tegelijkertijd van het bereikte doel: het magnifieke uitzicht over het eiland en de Caraïbische Zee.

## 2 Sint Jorisbaai en kust

“Wat een stank”, zeggen we wanneer we uit de auto stappen en de eerste meters langs de grote, diepblauwe Sint Jorisbaai lopen. Het zijn dooie visjes die zijn aangespoeld, tegelijk met rommel, waaronder opmerkelijk veel schoenen. De ongewenste cadeau-



☞ Spoorzoeken tussen de metershoge cactussen.

☞ Achter de Sint Jorisbaai lonkt de Caraïbische Zee.

☞ In de grot op Koraal Tabak is het lekker koel.

☞ Passibloem; niet alles heeft stekels rond de zoutpannen van Jan Thiel.

☞ Rustig kabbelt het water in de Sint Jorisbaai.

tjes van de zee liggen op een modderig strand dat glinstert van het zout. Gelukkig is de stank verdwenen zodra het pad al snel een bocht om gaat, de baai volgend. Nou ja, pad: het zijn meer doorgangetjes tussen rotsblokken. Moeilijk terrein, af en toe ontdekken we een groene pijl op een rots, dat helpt enigszins, maar het blijft spoorzoeken, tussen struiken met vervaarlijke stekels. Blij dat we lange broeken dragen. Achter de rotsen horen we het geluid van het water veranderen. Tot nu was het lieflijk gekabbel, hoe verder we richting de mon-

ding van de baai lopen, hoe meer het klinkt als golfslag. En dan houden ook de rotsen op en opent zich een honderden meters brede vlakte naar de kust. Rechts nog de kalme binnenzee met aan de overkant duinen, in de verte voor ons zien we het water al opspatten tegen de rotsen, we kunnen niet wachten het van dichtbij te zien. Hoe woeste, metershoge golven tegen de kliffen slaan, is ronduit spectaculair, een aaneenschakeling van explosies. In de wolk van druppels vliegen krabben door de lucht. In het uiterste noorden van Curaçao »



is een nationaal park ingericht om vergelijkbaar natuurgeweld te bekijken (en om zeeschildpadden rustig te laten broeden); er komen honderden mensen per dag naar toe. Wij hebben het schouwspel voor onszelf. En dan die temperatuur, die wind, die neveldouche... hemels.

Bij een inham laten we de kust achter ons en volgen het gruispad landinwaarts. Om een kilometer verder weer een wonder van Moeder Aarde tegen te komen: een grote grot. Vleermuizen fladderen door de verschillende ruimtes, door gaten in het plafond valt licht binnen, het is er heerlijk koel. Op het dak van de grot hebben we ver zicht over zee en land. De grot bevindt zich op het terrein van wat ooit een van de grootste (tabaks)plantages van de West-Indische Compagnie was, Koraal Tabak.

Het negentiende-eeuwse landhuis staat er vervallen bij. Tijdens het laatste deel van de wandeling is het nog altijd vroeg, de zon komt nog net niet over alle struiken, onze figuren vormen lange schaduwen in de stoffige, rode grond. Terug bij de auto blijkt toch ook de rest van het eiland ontwaakt; een groep buggy's scheurt het gebied in.

**3 Zoutpannen van Jan Thiel**  
 Voor een rondje Jan Thiel-lagune moet je een beetje geluk hebben. Na een zware regentijd kan het water nogal hoog zijn, waardoor paden onder water komen te staan. Maar natuurgids Mayron neemt de gok en om zeven uur gaan we van start. Het eerste stuk is weinig interessant; het

## In de verte zien we het water al opspatten tegen de rotsen, we kunnen niet wachten het van dichtbij te zien

pad gaat langs het hek van Chogogo, een van de vele resorts op het fancy zuidoosten van Curaçao. Maar dan duiken we een paadje in, laten de bebouwing achter ons en belanden in ongerepte natuur. De lagune is beschermd omdat het broed-



◀ Curaçao is het leefgebied van de caracara, een valkachtige.

↗ Leguanen gedijen goed op de schrale grond van de Antillen.

▶ Hét advies op Curaçao: wandel vroeg.

gebied is van veel soorten vogels. In de tweeënhalf uur die we er rondstruinen, zien we er veel: smaragdkleurige kolibri's, prachtige troepialen (de gele en de oranje) en groene parkieten met een knalgele kop. Op een gigantische zuilcactus landt een kuifcaracara. Flamingo's zijn frequente bezoekers, maar voeden zich vandaag elders. We lopen over kronkelende paadjes tussen exotisch stuikgewas. "Alle hoge bomen zijn weggehaald door de Spanjaarden om er huizen en boten mee te bouwen en om te verscheppen", vertelt Mayron. Wat de Spanjaarden er voor in de plaats hebben gezet, zijn manzanilla's, zeer giftige laag- en breedgroeiende bomen met groene vruchten. De bomen vormden de eerste lijn van defensie tegen aanvallen van piraten of andere veroveraars. Want na maanden op zee, gingen zeelui direct op zoek naar iets te drinken en te eten en zouden ze zich tegoed doen aan de sappige blaadjes en smakelijke appeltjes van de manzanilla, met ziekte en dood tot gevolg. Of de Spanjaarden inderdaad aanvallen hebben afgeslagen doordat de tegenstander was vergiftigd, vermeldt de geschiedenis niet. Mayron denkt van wel.

De oevers van de Jan Thiel-lagune zijn een schaduwrijk doolhof waarin je zonder gids of een wandelapp gemakkelijk verdwaalt. »







◀ Na de regentijd kan de Jan Thiel-lagune over de paden stromen.

bijbreker genoemd vanwege de keiharde stam) bedekken het terrein. En er staan agaves, bolcactussen en heel veel kadushi's, de metershoge appelcactus – *ka* is van kactus, *dushi* betekent zoet, zoete cactus dus. Tussen de schil en de houten kern zit een eetbaar deel, aan de stand van de stekels kunnen Curaçaoënaars zien of de binnenkant zoet of bitter is. De kadushi is een vast ingrediënt in de lokale keuken, vooral voor (slijmerige) soep. De kern van licht en buigzaam hout wordt nog gebruikt bij het maken van traditionele vliegers. Half tien, het begint te warm te worden en het water raakt op. Via het pad langs het resort keren we terug bij de snikhete auto en rijden linea recta naar een baai voor een verkoelende duik. ■

En zelfs de gids moet op de telefoon zijn weg zoeken omdat enkele paden in de uitgestippelde route van acht kilometer onder water staan en we dus niet verder kunnen. Ook de minidijkjes/wandelpaadjes rond de zoutpannen en de zoutpannen zelf zijn

helaas niet te zien. Het wit dat nog wel zichtbaar is, is het dak van wat voorheen Bon Futuro en Koraal Specht heette: de gevangenis. Lage mangrovebomen, kalebasbomen en kibrahacha's (*Tabebuia billbergii*, ook wel

## WANDELWIJZER

**Curaçao is 444 vierkante kilometer groot, net zoets als de Noordoostpolder. Het eiland is gevormd uit vulkanisch gesteente en koraalkalk. De altijd aanwezige wind uit het oosten houdt de vochtigheid laag en de temperatuur op gemiddeld 28 graden, het verschil tussen zomer en winter en tussen dag en nacht is 2 graden. In oktober, november en december kunnen er korte, felle buien zijn.**

### Gelopen tochten

**1. Sint-Christoffelberg** (372 m) – In Christoffel Nationaal Park zijn vier vlakke wandelroutes uitgezet, van twintig minuten tot anderhalf uur. Voor de beklimming van de Sint-Christoffelberg zijn twee opties:

- 1) Beginnen bij de ingang van het park, een half uur vlak wandelen en dan omhoog, ruim 3 uur, heen en terug.
- 2) Met de auto tot aan de voet van de berg en dan de beklimming, 1 uur korter.

Het park is dagelijks geopend van 06.00 tot 14.00 uur. Uiterlijk toegestane starttijd voor de klim is 10.00 uur. Toegang \$15 ([christoffelpark.org](http://christoffelpark.org)).

**2. Sint Jorisbaai en kust** – Een gevarieerde wandeling van 8 km. Grofweg een derde gaat langs de baai, een derde langs de oostelijke noordkust, een derde over de voormalige plantage Koraal Tabak. *Startpunt:* parkeerplaats aan de baai, 200 m voorbij de struisvogelboerderij. Ga door het rode hek, volg de baai, dan de zee. Na 1300 m, bij een inham van de kust, neem een rood pad naar links, daarna na 1800 m het tweede pad links. Rechts is een smal paadje naar de grot. Het hoofdpad vervolgens eerste weg rechts. Waar het grote pad een bocht naar rechts maakt, ga je links. Paden oversteken, op grote T links, na 200 m rechts, rechtdoor tot startpunt.

**3. Jan Thiel** – In het gebied van de Jan Thiel-lagune kun je verschillende tochten maken. Helemaal rond, de oever van het

zoutmeer volgend, is 8 km. *Startpunt:* achter Chogogo Resort. Een makkelijker optie is een ronde van 5 km, die voornamelijk langs de kust loopt en een klein stuk langs de lagune. *Startpunt:* parking Jan Thiel Beach, wandelpad naar het Sea Aquarium (of iets verder door naar Mambo Beach) en grotendeels hetzelfde pad terug.

### Onze tips

Een dunne, lange broek beschermt de benen tegen stekelige begroeiing. Draag goede schoenen, vanwege de grip, maar ook omdat lavagesteen scherp en puntig is. Neem genoeg water mee en smeer zonnebrandcrème. En ga vroeg!



# BUITEN GEWOON GOED



## SHOP NU OOK ONLINE BIJ JOUW LOKALE OUTDOORSPECIALIST



**OUTDOORSPECIALIST.NL**

[f Outdoorspecialist.nl](https://www.facebook.com/Outdoorspecialist.nl) [i Outdoorspecialist.nl](https://www.instagram.com/Outdoorspecialist.nl)

**Rene Vos Outdoor & Sports** | Asselsestraat 59, Apeldoorn ♦ **Petstra/Eurotrek** | Printer 31, Coevorden  
**Veneboer Outdoor** | Zuidkade 38-41, Drachten ♦ **RickSports** | Hogestraat 69-1, Druten ♦ **Rene Vos Outdoor & Sports** | Hoofdstraat 39, Gorssel  
**Soellaart Outdoor & Wintersport** | Kleine Houtstraat 49-53, Haarlem ♦ **Adventure Store** | Kastanjehoutstraat 3, Helmond  
**DE JONG Kampeer en Recreatie** | Beeklaan 18a, Hillegom De Zijk ♦ **Holiday Sport** | Vordenseweg 1, Lochem ♦ **van Camp** | Dorpsstraat 81, Lunteren  
**Linberg** | Rijksweg 231, Molenschot ♦ **Ivo's sportshop** | Kloosterstraat 29, Simpelveld ♦ **Sportief Tilburg** | Professor Goossenslaan 26, Tilburg  
**Kiwi Outdoor** | Stationstraat 17-19, Weert ♦ **Wandelschoenenspecialist.nl** | Waterstraat 5, Zaltbommel  
**Sunny Camp** | Slotlaan 177, Zeist ♦ **Karsten Travelstore** | De Factorij 9, Zwaag