

*Erfenis van de pandemie*

Privé camperdiner

Eenvoud siert de mens, maar verwennerij op z'n tijd is ook best fijn. Er zijn plekken waar je in of voor de camper een diner kunt laten serveren. De afwas wordt ook weer meegenomen.

TEKST EN FOTO'S FLORIEN VAN REES

Daar komt de aspergesoep, gebracht door Vera Kleinrensink. Stukjes gebakken bacon erin, huisgemaakte soepstengel erbij. Heel lekker, net als het vorige gerecht: drie bereidingen van zalm. Kleinrensink is eigenaar van restaurant Amuse, samen met haar man Pim, de kok. Maar we zijn niet in hun restaurant, we zitten naast onze camper, aan ons eigen tafeltje, op onze eigen stoeltjes. En de kok staat niet achter zijn vaste fornuis, maar in een mobiele keuken op hetzelfde grasveld als de campers die in de loop van de dag zijn aangekomen.



Vera Kleinrensink onderweg vanaf de mobiele keuken.

Welkom bij het camperdiner in Campertuin Veluwe Noord, een vijfgangendiner geserveerd op echt servies, met een bijpassend wijnarrangement in echte glazen. Afwas hebben we ook al niet, die wordt na elke gang opgehaald en weggereden in een glimmende kruiwagen met gele banden.

HORECA OP SLOT

Het camperdiner stamt uit de coronatijd. Omdat restaurants maandenlang geen klanten mochten binnenlaten, begon het zoeken naar alternatieven. De Facebookgroep Camperdiner kwam als geroepen. "Ik had het idee eigenlijk al vóór corona," vertelt initiatiefnemer Marco Scholten, "omdat ik vond dat er voor campers weinig te doen was, maar ik heb er pas werk van gemaakt toen de horeca op slot moest. Het ging direct hard met restaurants die zich aanmeldden. Het was een lichtpuntje voor ze. Achteraf heb ik van zaken gehoord dat ze de pandemie zonder camperdiner misschien niet hadden overleefd." In andere landen werden vergelijkbare Facebookpagina's actief, zoals de Duitse *Wohnmobildinner*. De noodzaak is inmiddels verdwenen, maar elke gast is er een, dus bieden veel restaurants aan dat campers gratis op hun terrein mogen overnachten als ze in het restaurant hebben gegeten. Ruim zeventig van

zulke adressen staan op de kaart van Camperdiner, variërend van snackbars tot toprestaurants. Tijdens de pandemie waren de criteria om een vermelding te krijgen echter veel strenger. Scholten: "Het eten moest aan de camper worden geserveerd en de vuile vaat moest weer worden opgehaald."

'ER IS VEEL CONTACT TUSSEN DE GASTEN; IEDEREEN HEEFT ZICH EROP VERHEUGD EN GENIET VAN DEZELFDE ERVARING'

Gelukkig zijn er nog altijd een paar plaatsen waar je je op deze manier kunt laten verwennen, zoals bij Campertuin Veluwe Noord dus, in Oldebroek. Het is een samenwerking tussen het camperpark en restaurant Amuse in het nabijgelegen 't Harde. "Financieel hadden we het wel gered, maar dat we hier gasten hadden, heeft ons tijdens de lockdowns vooral mentaal overeind gehouden", vertelt Kleinrensink, terwijl ze de wijnglazen vult. "Door de anderhalvmeterregel maakten we de gekste dingen mee: zo'n omgebouwde truck waarbij ik op m'n tenen moest staan om door een raampje wijn in te schenken... hilarisch. Na



corona zijn we ermee doorgedaan omdat we het gewoon ontzettend leuk vinden; vanuit onze mobiele keuken de campers bedienen, dat is echt anders en we hoeven lekker niet te stofzuigen." Zes campingdiners verzorgt Amuse dit jaar in Oldebroek, voor telkens twintig campers. Eerdere evenementen bij camperplaatsen in Biddinghuizen en Elburg liepen wat minder goed, daarom staat het daar op een laag pitje.

ENTRECOTE MET ASPERGES

Ook Campertuin-eigenaren Astrid Kesler en John van Voorthuysen vinden het leuke avonden. "Het is altijd gezellig, er is veel contact tussen de gasten; iedereen heeft zich er op verheugd en geniet van dezelfde ervaring. Ik help ook graag mee in de bediening", vertelt Kesler. Ze heeft net de vierde gang gebracht. Als ze de koepeldeksels van de borden tilt, zien we entrecote met asperges. Jammie!

Het is een mooie avond, een bijna volle maan, veel sterren. Nadat de glazen, het bestek, de vaasjes met een roos en de laatste dessertbordjes zijn opgehaald, bouwt Van Voorthuysen een vuurtje. Nog uren klinkt er gezellig geroezemoes. www.facebook.com/camperdiner.

Eten en overnachten

Mogelijkheden voor dineren met de camper zijn er onder meer op de volgende plekken:

Campertuin Veluwe Noord, Oldebroek	89476
Natuurkampeertuin Camping Landgoed Old Putten, Elburg	71701
Camperpark Zwarte Haan, Sint Jacobiparochie	9490
Camperplaats De Tulpen tuin, Slootdorp	22343

De sitecodes verwijzen naar locaties op Campercontact.com.